



Kinderen van was

 Southern African Folktale

 Wiehan de Jager

 Thomas Depoortere

 2

 Nederlands nl



Er was eens een gelukkig gezin.

Ze vochten nooit met elkaar. Ze hielpen hun ouders thuis en op het veld.





Maar ze mochten niet in de buurt van vuur komen.



Ze moesten all hun werk 's nachts doen. Want ze waren gemaakt van was!



Maar één van de jongens wilde naar buiten in het zonlicht.



Op een dag was het verlangen te sterk. Zijn broers waarschuwden hem...

Maar het was te laat! Hij smolt in de hete zon.





De wassen kinderen waren zo verdrietig toen ze hun broer zagen wegsmelten.



Maar ze hadden een plan. Ze boetseerden de gesmolten was in de vorm van een vogel.



Ze namen hun vogelbroer mee naar een hoge berg.



En toen de zon opkwam vloog hij zingend het morgenlicht in.



Global Storybooks

globalstorybooks.net

Kinderen van was

-  Southern African Folktale
-  Wiehan de Jager
-  Thomas Depoortere

