



Straf

 Adelheid Marie Bwire

 Melany Pietersen

 Sacha Kalseth

 2

 Nederlands nl



Op een dag kreeg mama veel fruit.



Wij vragen “Wanneer mogen wij wat fruit krijgen?” “We gaan het fruit vanavond eten”, antwoorde mama.



Mijn broer Rahim is gulzig. Hij proeft al het fruit. Hij eet er veel van.



“Kijk wat Rahim heeft gedaan!” schreeuwt mijn broertje. “Rahim is stout en egoïstisch”, zeg ik.



Moeder is boos op Rahim.



Wij zijn ook boos op Rahim. Maar Rahim heeft geen spijt.



“Ga je Rahim geen straf geven?” vraagt mijn broertje.



“Rahim, je zult er snel spijt van hebben”,
waarschuwt mama.



Rahim begint zich misselijk te voelen.



“Ik heb zo een pijn in mijn buik”, fluisterd
Rahim.



Mama wist dat dit zou gebeuren. De fruit geeft Rahim straf!



Rahim heeft later spijt. “Ik zal nooit meer zo gulzig zijn”, belooft hij. En we geloven hem allemaal.



Global Storybooks

globalstorybooks.net

Straf

 Adelheid Marie Bwire

 Melany Pietersen

 Sacha Kalseth

