

 Nederlandse u1

III 2

■ Sacha Kalseth
■ Melany Pietersen
■ Adelheid Marie Bwire



Straf



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>

Attribution 3.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



■ Sacha Kalseth
■ Melany Pietersen
■ Adelheid Marie Bwire

Straf

globalstorybooks.net

Global Storybooks





Op een dag kreeg mama veel
fruit.

Wij vragen „Wanneer mogen wij wat fruit krijgen?“ „We gaan het fruit vanavond eten“, antwoordde mama.





Mijn broer Rahim is gulzig. Hij proeft al het fruit. Hij eet er veel van.



Rahim heeft later spijt. "Ik zal nooit meer zo gulzig zijn", belooft hij. En we geloven hem allemaal.

Mama wist dat dit zou
gebeuren. De fruit geeft Rahim
straf!

zeg ik.

"Rahim is stout en egotisch",
schreeuwde mijn broertje.
"Kijk wat Rahim heeft gedaan!"





Moeder is boos op Rahim.



"Ik heb zo een pijn in mijn buik", fluisterd Rahim.

Wij zijn ook boos op Rahim.
Maar Rahim heeft geen spijt.



Rahim begint zich misselijk te voelen.





"Ga je Rahim geen straf geven?" vraagt mijn broertje.



"Rahim, je zult er snel spijt van hebben", waarschuwt mama.