

Kinderen van was



✎ Southern African Folktales
👤 Wiehan de Jager
📁 Thomas Depoortere
📄 2
🌐 Nederlands



Global Storybooks

globalstorybooks.net

✎ Southern African Folktales
👤 Wiehan de Jager
📁 Thomas Depoortere



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





Er was eens een gelukkig
gezin.

Ze vochten nooit met elkaar. Ze hielpen hun ouders thuis en op het veld.





Maar ze mochten niet in de buurt van vuur komen.



Ze moesten all hun werk's
nachts doen. Want ze waren
gemaakt van was!



En toen de zon opkwam vloog
hij zingend het morgenlicht in.



Maar één van de jongens wilde naar buiten in het zonlicht.



Ze namen hun vogelbroer mee naar een hoge berg.

Op een dag was het verlangen
te sterk. Zijn broers
waarschuwden hem...



Maar ze hadden een plan. Ze
boetseerden de gesmolten was
in de vorm van een vogel.





Maar het was te laat! Hij smolt in de hete zon.



De wassen kinderen waren zo verdrietig toen ze hun broer zagen wegsmelten.